

## איגרת לשנה החדשה – ספטמבר 2020

אין מרגש יותר מהמעמד הגדול הזה הרגע של פתיחת שנת הלימודים. התבוננתי בכם מורים תלמידים במהלך הקיץ והבחנתי ברוח הלחימה החיובית, ראיתי את האמונה בצדקת הדרך ובעיקר את הרצון של התלמידים ללמוד ולהתפתח. זו התכונה של הסתיו היהודי ההתחדשות, ראש השנה בפתח ואתו, ההבטחות הצבת יעדים ומטרות אישיות.

זוכר אני את הימים הראשונים ללימודים כאשר הגעתי לבית הספר עם הבגדים החדשים והחולצה הלבנה. עם ריח החדש שנדף מהתיק מהמחברות מהקלמר, הכול חדש דף חלק. כל שנה מחדש, הבטחתי לעצמי שהשנה אני אקפיד לכתוב במחברות באופן מסודר לא אקשקש על העטיפה במהלך השיעורים, ובעיקר הבטחתי לעצמי להצטיין. ברוב הפעמים לא הצלחתי לעמוד בהבטחות לעצמי, אבל תמיד דאגתי שלפחות בנושא אחד ואפילו הקטן ביותר אתקדם וכך בכל שנה פסעתי צעד אחד קטן לעבר הציפיות מעצמי.

דוד אבידן בשירו: דחוף מאוד לתת - כותב:

" דחוף מאוד לתת לעצמי עכשיו הזדמנויות נוספות, לצאת מתוך ההזדמנויות הקודמות שכבר מומשו לעבר אפשרויות חדשות חדישות, אפשרויות פתוחות."

הדרך ביחידת קידום נוער ובחיים מאוד דומה, אדם שרוצה להיות מצליח, כוכב בתחום, חייב לדעת שעליו להשקיע ולעבוד קשה. אני לא מכיר שום תלמיד שמצליח במבחן מבלי שלמד כלל. אני לא מכיר שום תלמיד שעובר חמש יחידות מתמטיקה בלי השקעה ועבודה קשה. אני לא מכיר שום אדם מצליח שלא נכשל בחייו פעמים רבות. המצליחים הם אלו שלא מוותרים ובעיקר מאמינים בעצמם. הצלחה היא לא רק לימודית. הצלחה היא בכל מעשה שאני עושה בחיי, הצלחה היא דרך, לחיות בחוויה שכל מה שאני יעשה יצליח, אמונה עמוקה במסוגלות העצמית שלי. צריך לתת להצלחות לצבוע את מי שאני ולא לכישלונות. לדעת שכישלון הוא חלק הכרחי בדרך להצלחה.

תפקידנו בקידום נוער היל"ה הוא לאפשר לכם להרגיש שכל אחד מכם הוא פלא יחיד ומיוחד, לאפשר לכם להרקיע שחקים ולסייע לכם להגשים את

החלומות.

במחאה החברתית התבוננתי בכם תלמידים יקרים ושאלתי את עצמי מי יהיו הכוכבים הבאים של מדינת ישראל? מי יהיה הרמטכ"ל הבא? שר החינוך?

מי יוביל אותנו לחיים של מלאות ושמחה. ראיתי אתכם לוקחים אחריות על החיים שלכם, ראיתי אתכם לא מקבלים את המציאות כפי שהיא, וראיתי אתכם

מצליחים לשנות את רוע הגזרה.

אני רוצה לאחל לכולנו שנה שבה נעשה את הלימוד והמפגש לחוויה, מעשירה רלוונטית ומשמעותית. שנה של אהבת חינוך שנצליח לראות את הטוב שבאחר, שנה של בריאות.

למורים והתלמידים החדשים אני מאחל לכם שתמצאו במקום הזה בית אמיתי, שתבואו לכאן בשמחה ומתוך ידיעה שאנחנו כאן בשבילכם. זכרו של כל התחלה היא קשה, בעיקר בגלל אי הידיעה. אני סמוך ובטוח שבמהרה תכירו ותדעו יותר ותרגישו חלק מבית.

מורים יקרים, מנהלי השכלה, מנהלי יחידות, מנחים, ממונים בידנו האחריות העצומה להוביל ולקדם את הנערות והנערים, כוחנו בעבודה משותפת, במסירות וההבנה שיש בכוחנו לתקן את העולם דרך החינוך.

לסיום, אני רוצה להודות לצוות מטה משרד החינוך וצוות מטה החברה למתנסים על שיתוף פעולה הפורה והחשוב. מי יתן ובשנה זו נצליח יחד להתקדם ולהיות ראויים יותר לנערים והנערות.

שנה טובה,

אבי אור